

Een dagje naar de herder



Jean Phagoe

Dit is een boek over wat
schaapherders zien en meemaken.
Ze vertellen over hun schapen
en hun collega-hoeders, de
schaapherdershonden. En dat
allemaal in de taal van foto's en
woorden. Maar wat, als schapen
zouden kunnen praten, wat zou
het schaap allemaal te vertellen
hebben?

In het "Schaapslied" is het 'woord'
aan het schaap. Een lied dat in het
boek in het Nederlands, Engels,
Fries en Oost-Achterhoeks te
vinden is, maar eigenlijk in alle
talen van de wereld gezongen kan
worden. Wil je meezingen? Dat kan
want achterin het boek zit een cd.

Dit boek laat je "een dagje naar
de herder" beleven. Een boek voor
jonge kinderen van 6-9 jaar om
samen te lezen, met papa, mama,
opa, oma of de juf of meester.

ISBN 978-94-6203-728-1



9 789462 037281 >

